

Bivakkrant De Panne 2014

7 Augustus

De Ribbels

Vandaag was een zware maar o zo zware dag voor de ribbeltjes. Het was tijd voor het grote avontuur genaamd de trektocht. Het ging niet zomaar een trektocht worden, nee nee, de ribbels gingen op trektocht naar een ander land! Na een stevig ontbijt, zijn we zeer enthousiast begonnen met onze rugzakken te pakken en onze waterflessen te vullen. Eens dit gedaan was, hebben we mega coole groepsfoto's gemaakt. Toen deze fantastische groep vastgelegd was op het gevoelige plaatje, was het tijd om te vertrekken naar het buitenland. Na een tijdje wandelen kwam het wondermooie buitenland (dat eigenlijk toch ook wel nog in België ligt) vol spelplezier in zicht. Jaja de ribbels gingen een dagje vol adrenaline en opwinding tegemoed in Plopsaland! Eens aangekomen in het wondermooie land, zijn we naar de samson en gert show gaan kijken. Meneer de burgemeester ging bezoek krijgen van de president uit chakamaka (ergens in Kentucky). Nadat we uit volle borst de klassiekers van samson en gert hadden meegezongen, was het tijd om lekkere boterhammetjes en worstjes te eten en dit samen met een heerlijk fruitsapje. Nu kon het eindelijk gaan beginnen. De supersplash heeft ons heerlijk verkoeld, maar... die afkoeling was van korte duur toen we de mega windy jetski's zagen! Allen er heen! Na lekker gecruised te hebben met de jetski's, zijn we nog in de boomstammetjes en de draak geweest. Hier hebben we echt van genoten en begonnen we moe te worden. Om plopsaland rustig af te sluiten, hebben we het bos van plop nog een bezoekje gebracht. Na een zware maar o zo zware wandeltocht terug naar de kampplaats, werden we beloond op een heerlijke barbecue. Toen de buikjes rond waren gegeten zijn we snel ons bedje ingekropen want we waren allemaal doodop.

De Speelclub

De speelclub werd vandaag vroeg wakker om al goed te eten, zodat ze helemaal klaar waren voor de trektocht! Ver moesten ze echter niet wandelen, want plopsaland de panne lag slechts op een steenworp afstand. De lange wandelingen naar het strand compenseren daar toch al voor. Na zich een hele dag geamuseerd te hebben in het land der 100 studio's kwam de speelclub nog terug voor een lekkere barbecue, waarna ze terstond gingen slapen.

De Rakkers

Vandaag hebben de leden een goede ochtendgymnastiek achter de rug. Met muziek op de kampplaats. Daarna hebben ze hun gewassen en hebben ze een stevig ontbijtje gegeten. Direct daarna zijn we snel naar het land van plopsa vertrokken zo'n kwartiertje wandelen. Eenmaal aangekomen zijn we meteen begonnen met alle coole attracties te doen zodat we deze allemaal zeker konden doen. Toen we die allemaal gedaan hadden zijn we een beetje rond gaan wandelen om alles tegoei te kunnen bekijken.

Leider "Jezus" heeft vandaag ook zijn grenzen verlegt in de coolste attractie "anubis", leider Jezus was voordien nooit overkop gegaan O: tot vandaag, de foto's zullen te zien zijn op de dia avond.

Toen we terug op de kampplaats aangekomen waren stond er een megasuperlekkere BBQ te wachten op ons, wat we allemaal te danken hebben aan onze super keukenploeg.

na het eten zijn we de slaapzaal binnen gegaan en hebben we ons slotspel gedaan dat we elke avond doen. Ze moeten allemaal hun kauwgom uit hun potje nemen en opnieuw kauwen op de kauwgom van de dagen ervoor, elke dag komen er 2 tot 3 kauwgoms bij. Op het einde van het kamp hebben ze allemaal een heeeeeeeeel grote kauwgom.

Morgen gaan we een kei leuke dag hebben maar dat zal je morgen wel lezen.

Groetjes

De beste, allerbeste, superallerbeste leiders

Nick, Chris & Jezus

De Toppers

Vandaag zijn de Toppers op trektocht vertrokken met de go-kart. Na een uur en een kwartiertje stevig doortrappen kwamen ze aan in Nieuwpoort. Daar installeerden ze zich aan het strand om zich even te ontspannen. Bij ons vertrek in Nieuwpoort bleek de go-kart vastgeparkeerd te zijn. Gelukkig konden we rekenen op de driving skills van Jonas om ons uit de penarie te helpen. Vanuit Nieuwpoort trapte we uiteindelijk terug naar De Panne. In De Pannen hebben we nog even een ijsjes gegeten voor we terug naar de kampplaats wandelde.

De Kerels

Eindelijk was het zover, de kerels vertrekken op tweedaagse! Iedereen had er zin in, behalve de weergoden. Regen, regen en nog eens regen konden de mannen niet tegehouden. Al was een afgevallen ketting (nog op de kampplaats^^), een vergelteheid van Tommeke (Boonen) en een valpartij van Neico Quad B (mede door het gladde wegdek), niet bepaald goede momenten om onze reis aan te vatten. Toch is de heenreis al bij al goed verlopen. Buiten dat we drijfmat, hadden we met het slechte weer wel een voordeel, we konden goed doorrijden omdat er weinig volk op de dijk liep. Na een tussenstop in Nieuwpoort, hebben we de eerste zonnestralen gevoeld toen we Oostende binnen reden. Heel snel hadden we onderdak in een klein motelletje in het centrum van de stad, en na een korte wasbeurt hebben we de stad een beetje verkend. Een eerste kennismaking met het Oostendens strand was toen we het Q-Beachhouse bezochten. Al snel konden de sportscholen het niet laten om het beachvolleybalveld onveilig te maken. Plots en heel onverwacht kwam er een groep KLJ meisjes uit Meeuwen ons uitdagen voor een potje volleybal. Vrij makkelijk namen wij afstand van een stug en goed spelend meisjesteam. Daarna speelden we nog een groot stadspel tegen hen en een spelletje weerwolven op het strand. Daarna gingen we een natje nuttigen om dan optijd in bed te kruipen.

's Ochtends na het opruimen en afgeven van de sleutels, hebben we uitgebreid ontbeten bij een nabijgelegen bakker. Na een korte middagdut op het strand hebben we de terugreis aangevat. De poepjes begonnen wat pijn te doen en het verlangen naar de BBQ werd met de meter groter. Na een middagpauze in Middelkerke en een korte pauze in Nieuwpoort hebben we zonder problemen De Panne Beach bereikt. Na een cremmeke op kosten van de kerleskas hebben we de kampplaats betreden met opgeheven hoofd (en pijn aan het poepje). Na wat chilling in de hangmat en een super overheerlijke BBQ zijn de kerels hen bedje ingekropen!

Het was een super tweedaagse en om het af te leren zie je hier de nodige 'hashtag' voor de voorbije dagen!

Groetjes Waliet en Kaliet

#wearekerelswearebluearmy #yoko #kentgeellie #kerelszijnawesome #bivak2014

De Aspi's

2 daagse was weer heel een beleving. De eerste dag begon al slecht met de regen die uit de lucht bleef vallen maar toch gingen we door de regen, donder en bliksem op onze mooie zebrachris gocar. We fietsten eerst naar nieuwpoort beach waar we een goede lunch verorberde. Na nieuwpoort gingen we in één keer door naar oostende waar we de Q-beachhouse onveilig maakte. S'avonds gingen we nog een keer goed eten en dronken we een paar cola's waarna we in onze slaapzakken kropen en gingen slapen.

De volgende ochtend was weer in mineur maar toch bleef de sfeer bij de aspi's erin. We vertokken s'middags uit Oostende en gingen al kaartent de dijken af.

Na een korte pauze bij onze vriend Mc Donald reden we door naar de kamplaats, daar stond ons na een verfrissende douche een lekker bbq klaar.

Iedereen ging slapen

EINDE