



Ribbels:

De dag begon voor de ribbels behoorlijk vroeg, maar alle Ribbels waren goed uitgeslapen. Hoewel we eerst van plan waren om een ridderdag te doen, was het weer gewoonweg té mooi om niet in de beek te gaan spelen. Na verschillende spelletjes zoals pif-poef-paf, tik-tak-boem, maak-leider-Bram-nat trokken we terug naar de kampplaats. Na een warme douche en een heerlijk middagmaal (yay frietjes!) hadden we een fijne platte rust. Daarna Speelden we verschillende spelletjes in de wei zoals hoogspringen, verspringen, stoelen-estafette, wolfje wolfje hoe laat is het , in de trein wandelen en geblinddoekt verstoppertje. Na een speciale Mariabezinning waarde Ribbels de oudere leden beter leerden kennen, was het dringend tijd om in bed te gaan.

Tot morgen!

Speelclub:

Vandaag kregen de leden een opleiding tot echt legermannen. Ze kwamen eerst bij de luchtmacht en daarna de landmacht en tenslotte leerde ze varen bij de marine.

Bij de luchtmacht mochten ze nog niet meteen in een vliegtuig kruipen maar ze mochten wel hun eigen echte (wind)vlieger bouwen. Na lang bouwen aan hun vlieger was de wind gaan liggen we hebben ze even gestockeerd in ons vliegtuighangar tot dat er weer wind is.

Daarna kregen ze een opleiding bij de landmacht. Hier leerde ze sluipen en kruipen onder matten.

Ze leerde ook een paar commando's. Namiddag kwamen ze dan terecht bij de marine. Hier moesten ze leren varen met 2 kajaks. Nadat ze hun kajak 10 keer hadden laten zinken, hadden ze het eindelijk onder de knie hoe ze moesten varen. Na de marine waren ze klaar voor bij het leger te gaan.

De voor opleidingen waar top, echte mannen. Want wenen is voor, janollen!!! En opgeven is voor, janollen!!!! Daarna speelden we nog vleeshoop en telefoontje en een superdenkspel. Daarna was het nog maria hulde en toen hebben we onze kleine gele vrienden in bed gestoken.

Tot morgen !

Rakkers

Dag ouders,

Nadat de Rakkers wakker geworden zijn met een worstje in hun gezicht hebben ze goed ontbeten. Voormiddag hebben we actieve spelletjes gespeeld o.a. varianten van rugby. Vervolgens hebben de groene beesten zich vol gefrette met overheerlijke balletjes in tomatensaus. Nadat wij onze maagjes volgegeten hebben zijn we even gaan rusten. Namiddag hebben we verschillende dammen gebouwd in de beek, en lekker lui gezond in de beek. S'avonds hebben we nog leuke spelletjes gespeeld waarna de Maria hulde plaatsvond. De tweede nacht zijn de rakkertjes vrij snel in slaape gevallen.

Xoxoxoxoxo

Toppers

Hellow ouders van de rode mannen!

Vandaag was een redelijk rustige dag. We zijn begonnen met waslijnen te maken om dan vervolgens de vlaggen EN onze toppers vlag op te hangen. Daarna hadden we genoeg gewerkt voor vandaag. Dus zijn we maar gaan hengen in onze über-chique hangmat. Voor dat we het goed en wel beseften was het al tijd om te gaan eten. Na de heerlijke balletjes in tomatensaus en frietjes zijn we even gaan schuilen voor het hete weer. Maar zelfs onder onze voortent was het te warm en zijn we verkoeling gaan zoeken in de beek. Daar leek het net iets te koud te zijn, het is toch ook nooit goed. Dan maar terug naar de activiteit van voormiddag. Hengen in de hangmat en kijken hoe de anderen kindjes spelen. Natuurlijk ook veel zeveren en lachen. Na het avondeten hebben we dan toch iets gedaan, we hebben vicking cubb gespeeld en met de speer zitten werpen. Hieruit hebben we 1 conclusie getrokken, wij kunnen totaal niet speerwerpen... Toen het donker was, was het tijd voor de mariahulde. Om toch nog komisch af te sluiten hebben we vanuit onze slaapzakken een woordenketting gemaakt. Nu liggen ze al heerlijk te knorren na deze vermoeiende dag. Morgen meer nieuws over onze rode vrienden.

Tot morgen!

Kerels:

De kerels zijn de dag weer goed druk begonnen, aller eerst hebben ze samen met de aspi's de grote tent opgezet, dat was nogal een werk. Toen de tent eenmaal opgezet was het al tijd voor ons middag eten, lekkere bouletten in tomatensaus met frietjes, dat heeft nogal gesmaakt. Na het eten is er hout gehaald voor het minikampvuur dat over een paar dagen zal plaatsvinden. Na het vier uurtje hebben de kerels eens grondig de rivier ontdekt, hier hebben ze onder andere ook een hele dam goebouwd. S'avonds was het de mariahulde waarna we nog een spelletje weerwolven gedaan hebben voor dat we onder de wol gingen.

Tot morgen

Aspi's

Update #2:

We have a message to the world...

... dat wij als leiders de beste aspi's meemaken sinds 2007-2008 (toen dat we zelf Aspirantjes waren;) We hebben namelijk taken uitgevoerd die ons door de GL zijn opgevoerd. Daarna zijn we direct in onze douche constructie gevlogen. Onderling hebben we heel wat overleg gedaan over hoe en wat we het konden verbeteren. Nu het water aansluiten en we hebben onze eigen douche! Plots was het 18u en moesten we stoppen voor het avondeten en de mariahulde. Ook daar hebben een aantal aspi's vrijwillig aangeboden om te helpen klaarzetten, super mannen! Na de mariahulde hebben we ons oranjedraadspel uitgelegd en mopjes verteld in de tent. Nu slapen de vier daltons en gaan de leidertjes de volgende superdag voorbereiden! See you next time!

[#thecolorisorange](#)

Uitspraak van de dag

“Vandaag zei er niemand iets interessant” Leider Chris

Foto van de dag

Leuke sfeer op de Mariahulde !



Mop van de dag

Wat is zwart en als het valt is uw kachel kapot ? Uw kachel.