



Ribbels:

Ochtendstond heeft goud in de mond, en de Ribbels weten dit ook! s'ochtends waren de Ribbels perfect in orde in de opening, mét het sjaaltje van de afdeling waar ze vandaag ingedeeld werden: Griffioendor, Zwadderig, Ravenklauw en Huffelpuf. De hele dag hebben de Ribbels punten verzameld voor deze afdelingen. We begonnen de dag rustig met een fijn spelletje weerwolven (een kei fijn rollenspel waarin een dorp wordt vermoord door een weerwolf), gevolgd met een schattenjacht, gevuld met opdrachten waar ze punten mee kunnen verdienen. Eens aan de beek speelden we voetbal en een snoepmarathon. Na het lekkere middagmaal (jammie Lamskoteletten) speelden we vele spelletjes met muziek zoals Stoelendans, 1-2-3 Piano, Pokerface en daarna hielden we een minizangstunde! Vroeg geleerd is oud gedaan. Na een groepsavondspel met de hele Chiro was het hoog tijd dat de Ribbels hun bed in kropen.

Groetjes!

Speelclub:

Dag Ouders van de beste groep van de hele Chiro

In het begin van de dag heeft de sorteelhoed van zweinstein alle leden ingedeeld in de groepen van de school. Ze moesten strijden om de beste punten te behalen.

We hebben twister met verf gedaan sommige kinderen waren helemaal geverfd. gevolgd door touw springen met dik koord.

namiddag zijn we naar het bos gegaan en hebben daar een paar spelletjes gespeeld toen ze dit moe waren gingen we terug naar de kampplaats. Onze kip heeft ook een paar eitjes gelegd, als onze kip genoeg eitjes heeft gelegd gaan we hier iets mee doen maar we weten nog niet wat dit zal je horen als we genoeg eitjes hebben.

Tot morgen en vele groetjes

De beste leiders van heel de Chiro

Rakkers

Beste ouders/vrienden en sympathisanten

Vandaag was het weer op en top. Het zonnetje scheen, dus hebben we er natuurlijk gebruik van gemaakt. Voormiddag hebben we een beektocht gehouden en allerlei hindernissen doorstaan. Hierbij hebben de rakkers nogmaals bewezen dat ze echt wel de stoerste mannen van heel RVM zijn! (buiten de rakkersleiding natuurlijk!)

Namiddag zijn we na een welverdiende platte rust terug naar de beek getrokken. Hier hebben we in de eerste plaats van het weer genoten maar natuurlijk hebben we ook wat beekspelletjes en gewone waterspelletjes gespeeld. Na wat ravotten en zonnen zijn we weer naar de kampplaats getrokken om

ons klaar te maken voor het groepsavondspel (wat weer een groot succes was dankzij de inzet van iedereen.)

Nadat de rakkers 5 minuten in hun warme slaapzak lagen kon je een speld horen vallen in de slaapzaal. Net zoals de leiding zullen ze hun welverdiende rust wel kunnen gebruiken!

Tot morgen!

Toppers

Hallo, beste ouders van de toppers

Vandaag was een topdag als we naar het weer kijken, maar toch is er van alles gebeurd. Het begon deze morgen al toen er 2 gestraft moesten worden omdat ze niet in de tent wouden blijven liggen. Toen we na het eten aan de activiteiten wouden beginnen, merkten we op dat Glen zich wat ziek voelde, dus hebben we hem maar in het koele leidingslokaal gelegd. Na het avondeten was hij weer beter en kon hij meedoen aan het groepsavondspel. Voor de rest hebben we verschillende spelletjes in het bos gespeeld en hebben we ook nog een tribune gebouwd samen met leider Rob. Na het supercoole groepsavondspel was het tijd om onder de wol te kruipen.

Groetjes!

Kerels:

Vandaag werden de kerels omgetoverd tot echte chiromeisjes, met rokjes, topjes, ... kortom alles was zoals echte chiromeisjes. De kerels waren niet de enige die in chiromeisjes veranderde, ook de aspi's deden mee. De kerels en de aspi's speelden een hele dag samen. Spelletjes zoals het maandstondenspel, een meisjes variant op "ik ga op reis en ik neem mee", zwoele lola en natuurlijk een relaxmoment met voetbaden en natuurlijk komkommerschijfjes op de ogen. De avond hebben we geindigd met het groepsavondspel waarna we eerst een lekkere chocomelk en wafel gekregen hebben. Meteen na de chocomelk en tafel zijn de kerels onder de wol gekropen.

Tot morgen

Aspi's

Update #3

Weesgegroet mensgebroed! Vandaag hebben onze aspirantjes een ware transformatie ondergaan. In de tent van miserie heeft beul Amber (voordien Marvin) onze jongens ontdaan van hun mannelijkheid. Daarna zijn ze verder in contact gekomen met hun vrouwelijke kant. Na een stoomcursus standjes en een intensief mannenverleid programma zijn ze afgestudeerd als volwaardige vrouwen. In de lokale bosjes hebben ze een hevig menstruatiespel gestreden waarna een lekker voetbadje wel van doen was. Hoewel ze op het einde van de dag terug als mannen door het leven moesten gaan, zullen de chirorokjes voor eeuwig in trek blijven bij de aspi's, en waarschijnlijk zullen ze dit kamp her en der nog wel eens opduiken!

[#thecolorisorange](#)

Uitspraak van de dag

“Liever een draak of een trol dan een Ravenklauw janol” ; Zwadderich

Foto van de dag

Kupkes !



(groene)Mop van de dag

Waarom mag de Kerstman niet in de hoek staan? Het is daar 90 graden