



## Ribbels:

Dag ouders en ribbel liefhebbers

Deze ochtend begonnen we traag maar actief aan de dag waardoor ze in de middag de platte rust nodig hadden en al snel in slaap lagen. Toen werden ze wakker in een droomwereld namelijk de droomwereld van koning Arthur. De ribbels werden opgeleerd tot volwaardige ridders, ze oefenden en oefenden, vechten met zwaarden waardoor ze uiteindelijk de draak konden verslaan.

## Speelclub:

Dag beste ouders

Vandaag werden de speelclubbers wakker met een kleine verassing. Ze hadden namelijk andere leiding wegens aspidag, ze hadden dus in de plaats van hun gewoonlijke leiding Jonas en Nick, Youri en Lukas. Na het eten begonnen ze met het grote Star-Wars spel waarbij ze elkaar moesten aantikken met zelfgemaakte lightsabers. Toen ontvingen ze een brief van een groot opperhoofd die hen opriep om sterke krijgers te worden na een korte opleiding hebben ze hun eigen tipi gemaakt. Na het middagmaal hebben ze een echte indianendam gebouwd met stenen en modder en na een paar avondspelletjes en een kort slot kropen ze vredig hun bedjes in als volwaardige indianen.

## Rakkers

Dag beste vriendjes

Vandaag stonden de rakkers voor een grote verassing, hun leiding werd namelijk vervangen door 2 fantastische Aspi's die getransformeerd waren tot leider Simon en leider Nicolas. In de voormiddag speelden ze ruige spelletjes waardoor hun mannelijkheid heel goed van pas kwam. Al gauw werden ze wat minder verlegen en werd de leden en hun nieuwe leiders een hechte groep. Zeer snel werden de rakkerTJES echte rakkers, ze mochten catchen op de matten en tegelijkertijd gokken op de catchwedstrijden. Na het middageten en een beetje chillen & risken trokken de stoere rakkers diep het bos in. Daar gingen de rakkers 'Capture the flag' spelen met een beetje deugnietierij. Na de leuke bosspelen trokken we terug naar de kampplaats voor het lekkere 4-uurtje → bananenmilkshake met vanille-ijs! Na het overheerlijke 4-uurtje gingen we samen met de speelclub in de beek spelen. Na het avondeten gingen we nog een paar ruwe spelletjes spelen voor het slapen gaan. En als laatste spelletje van onze ultra-super-coole-geweldige aspidag speelde we 'weerwolven'. Na 'weerwolven' moesten de rakkers zich nog rap gaan wassen voor het slapen gaan → reden: Bij ieder vies woord tekenden de aspi-leiders met alcoholstift een kruisje op de leden, zodat de rakkers zeker geen vieze manieren zouden leren van hun allerbeste 1-daagse-aspi-leiders! ;)

## Toppers

Dag beste ouders

Vandaag was het voor de toppers een themadag: survivaldag. De toppers begonnen hun dag met het sprokkelen van hout om te overleven. Nadat het hout op zijn plaats lag, trokken we weer naar het bos om een rambotocht te doen. De 3 jagers (Noah, Thomas en wout) konden er niet in slagen om al de 4 konijntjes (Bieriyon, Senne, Glen en Isaac) vast te tapen aan een boom. Na de rambo tocht was het tijd om kriekjes te eten en nadat we dempig waren, was het tijd voor een verdiende platte rust. Na de platte rust fixten we de hangmat en begonnen we aan een zelfgemaakt ijsje te eten. Na het 4-uurtje bereidden we ons voor op ons minikampvuur waar we tortilla's hebben gemaakt. Aan het kampvuur was het gezellig en na het kampvuur zijn we moe, maar voldaan gaan slapen.

## Kerels:

Vandaag waren de kerels plots vervangen door echte superhelden, natuurlijk als er zo een hoop superhelden bij elkaar komen ontstaat er natuurlijk discussie over wie de sterkste superheld is, dit hebben ze moeten bewijzen. Ze deden aan krachtproeven zoals boomstamwerpen 10 bal in de fietsbanden en touwtrekken. Nadien hebben ze hun eigen werpsterren gemaakt voor de vijand te bestrijden. In de namiddag is er eerst een verdiende platte rust gehouden voor nadien de uitdaging aan te gaan van de speelclub voor een matchke te voetballen. Achteraf zijn we nog gaan hoogspringen en gaan volleyballen voor daarna de dag af te sluiten met een spelletje poker met marshmallows.

Tot morgen

## Leiding

Vandaag wisselden de Aspi's en sommige leiding van positie. Welverdiende rust en ontspanning dachten wij, maar dat was toch even anders. We deden de afwas van al onze leden en voerden nog enkele taken uit die moesten gebeuren. Het volleybalnet werd klaargezet voor de bezoekdag waarna we het ook even moesten testen en met succes ( De Speelclub en Aspileiding wonnen van de Rakkersleiding, dit kwam door Leider Bruggie ,onze zwakke schakel ). Namiddag gingen sommige leiders naar het meer van Butgenbach om ons te verfrissen, het was nodig ! Morgen is het weer aan ons, als ze ons nog willen natuurlijk 😊

## Uitspraak van de dag

“De Aspi's hebben dat goed gedaan” ; de leiding

## Foto van de dag:

Aspidag: De leiding mag een dagje ontspannen

