



Ribbels:

Vandaag deden de Ribbels zoals alle andere afdelingen een heuse trektocht! Na een goede wandeling gingen we dan lekker zwemmen op een camping en spelen op de speeltuin. De Ribbels amuseerde zich uiteraard in het kleine en het grote zwembad, zijn ze niet al groot aan het worden? Hierna ruimden we alles op en vertrokken we weer naar de kampplaats waar we naar goede gewoonte barbecue gingen eten. Omdat we de jongste zijn mochten we natuurlijk ook als eerste eten waarna we direct ons bedje ingingen omdat het een zware dag was geweest.

Slaapwel en tot morgen!

Speelclub:

Hallo daar ouders van de gele ridders

Vandaag hebben we een trektocht achter de rug. Dit was zeer zwaar voor onze kleine kereltjes. We zijn naar Robertville geweest en daar een beetje gezwommen. De keukenploeg heeft ons in een dorpje kort bij gedropt en dan moesten we zo verder zien te geraken tot in Robertville. Eens in Robertville aangekomen was er een groot meer. We kwamen aan op het strand van het meer. Hier stonden allemaal toffe waterattracties klaar voor ons. Een grote wiplank van 4m hoog. Hier kregen we alle speelclubbertjes op. Voor sommige ging de eerste sprong al wat moeizamer dan de andere. Maar op het einde had toch bijna iedereen gesprongen. Daarna gingen ze opzoek naar de andere attracties. Het waren echte waterratten. Nadat we een ijsje hadden gegeten zijn we vertrokken richting de bushalte. Hier namen we de TEC richting Montenaus. Eens dat we aangekomen waren in Montenaus gingen we met de mannen nog op café. Hier dronken we nog een pintje zoals de mannen het zeiden. We dronken dus een cola of een fanta ter verfrissing voor het warme weer. Dan zijn we richting de kampplaats vertrokken en daar stond een heerlijke BBQ gereed. Toen probeerde we nog een spelletjes te spelen maar de leden waren allemaal moe en hebben we hun in hun bed gelegd.

Dit is het einde van de dag morgen zijn we er meer met meer nieuws.

Greetzzzz, Leider Gert, Nick en Jonas

Rakkers

Beste ouders, vrienden en sympathisanten

Vandaag zijn onze dappere ridders op trektocht gegaan, en hoe. Onze mannen hebben maar liefst 16km gewandeld, wat uniek is voor hun afdeling. We zijn vanuit de kampplaats gestart, en na een kleine kilometer kwamen we tot het besef dat we eigenlijk de andere richting uit moesten. Die leiding toch! Uiteindelijk zijn we na maar liefst 3,5h aangekomen in Robertsville. Daar hebben we een frisse duik genomen in het plaatselijk meer. Na het plonsen hebben we de bus terug gepakt naar de kampplaats omdat de beentjes toch wat moe waren na het wandelen en zwemmen. Toen we op de kampplaats arriveerden werden we weer verrast door wat culinaire hoogstandjes van de keukenploeg. Ze hadden een BBQ voorbereid met een groot en lekker assortiment aan groentjes. En of de mannen hun gegeven hebben! Na het eten waren er nog enkelen slaapzakspelletjes en toen was onze kaars uit.

Tot morgen!

Toppers

Beste ouders, sympathisanten en fans

Vandaag zijn onze rode vrienden op trektocht geweest. De bestemming was St Vith, dat op 9 km van de kampplaats ligt. De toppers trotseerden zuiderse temperaturen en de inspanning was meteen te merken. Toen we uit St Vith vertrokken werd Thomas eventjes ziek en werd hij door Geert opgehaald om geen risico's te nemen. Geen zorgen, ondertussen gaat het al beter met onze vriend. Na de opening hielpen we Pjèr van de keukenploeg met het ineensluiten van de instrumenten, wat leidde tot een jamsessie met alle toppers en enkele kerels. Na het jammen was het tijd om te barbecueën, het was weer reuzelekker, maar dat zijn we gewoon. Na het eten maakten we de tent veilig tegen mogelijk onweer en dan was het tijd om onder de wol te kruipen.

Groetjes Renaat & Jasper.

Kerels:

De kerels zijn eergisteren vertrokken op 2-daagse, waar zijn ze geweest? Fijn dat je het vraagt, de kerels hebben het zonnige Malmedy onveilig gemaakt. Na de tocht van Montenau naar Malmedy hebben de kerels de stad verkent en kregen ze plots goesting voor te gaan shoppen WHAT THE ... kerels die shoppen maak da mee. Na de koopjes zijn de kerels begonnen aan nog een kleine tocht tot aan een jeugdherberg waar ze de nacht zouden doorbrengen. Daar was nogal animatie zoals een pooltafel, kickertafel en een air-hockey tafel. Na de spelletjes in de jeugdherberg hebben we weer dezelfde tocht gedaan maar terug naar de stad (wie zei dat kerels lui waren ;)) voor een maaltijd in de Quick. Na de Quick hebben de kerels zich nog bezig gehouden met de spelletjes in de herberg voor dat ze onder de wol kropen. Op dag 2 zijn de kerels meteen na het ontbijt vertrokken naar het plaatselijk openluchtzwembad voor daar van de glijbaan te gaan en van de springplanken van 3 en 5 meter af te springen. Nadien zijn de kerels aan de terugtocht begonnen voor 's avonds van de BBQ van de keuken te kunnen genieten. De kerels hebben de dag afgesloten met een spelletje vicking kubb met de knacklights voor dat ze moe maar voldaan onder wol zijn ze gaan.

Tot morgen

Aspi's

Gisteren zijn we met de fiets op 2-daagse vertrokken richting Prüm (Duitsland). De grootste vaststelling wat we konden doen was de staat van het wegdek. In België bestond de Ravel uit grind en steentjes, in Duitsland echter was het een perfecte asfalt waar we over konden rijden. Wat een zaligheid! Toch kon dat het niet weerhouden dat we met enkele pechsituaties moesten afreken. Youri (aka Mister Platte Tuup) moest tot twee maal toe afrekenen met een platte band, Simon (aka Mister Brakke Ketting) heeft 9 (!) keer ketting problemen ondervonden en Nicolas (aka Mister Klokkenspiel) heeft een onzachte aanraking gemaakt met de fietsbuis. Na 50 km zware arbeid hebben we de slaappleats bereikt. Na het zoeken van een slaappleats, het nuttigen van de maaltijd en het drinken van een drankje zijn we redelijk vroeg gaan slapen ifv de lange rit de dag erna! Ondanks de mechanische problemen die we hebben gehad, was er een super sfeer en iedereen deed zijn uiterste best om er voor de groep te zijn! Uiteindelijk hebben we Simon 30km(!) vooruit getrokken! Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen! One Color One Team!

De tijd vliegt veel te snel! Nog maar drie dagen! We maken er nog het drie geweldige dagen van!
[#thecolorisorange](#) [#onecolaroneteam](#) [#aspi's](#) [#2-daagse](#) [#detoekomstvanrvm](#) [#Boijeniseenoudeman](#)
[#Bavonogeenjaartje](#) [#wemissenTom](#)

Uitspraak van de dag

Emiel van de Rakkers: “ Die Walen, waarom blijven die niet in hun eigen land? “

Foto van de dag:

Thomas geniet !



(groene)Mop van de dag

Wat is blauw en geeft licht ?

⇒ Een blauwe lamp